

Het dijkdorp uit de late 14^e eeuw herbergt een bakstenen kerkje. Gebouwd in dezelfde tijd op de kwelderwal, zonder fundering: het metselwerk loopt door tot op een halve meter onder het maaiveld (dit werd zichtbaar bij de restauratie). Het middeleeuwse in dit mooi gelegen zaalkerkje, moet je echt zoeken. Verbouwers uit de 19^e eeuw hebben deze kerk een neoclassicistische uitstraling gegeven. Dankzij veel stucwerk, een tongewelf en Korinthische Pilasters & Zuilen in het inwendige. Opvallend aan de buitenkant zijn het dakruitertje en de blinde spitsboognissen. Binnen is een orgel, de preekstoel en herenbank, allen uit de 19^e eeuw.

Er wordt veelzijdig gebruik gemaakt van dit kerkje: trouw en rouwdiensten, maar ook exposities, concerten en lezingen.

Aan de secundaire weg Warffum-Baflo staat de Breedenborg, een kasteel, dat na brand in de jaren '80 is herbouwd en voor representatieve doeleinden wordt gebruikt door een bekende bouwondernemer.